

## **Zeilreis 2019**

### **Dag 4**

Wakker worden op Terschelling terwijl de morgenzon het dek van onze schepen verwarmd is al een cadeautje op zich. Helemaal als je ook nog eens uitgebreid mag uitslapen omdat er niet gezeild gaat worden. In plaats daarvan moesten wij ons, na een vrije ochtend, voorbereiden op de fietstocht over het eiland. Dat betekende dat iedereen bij het ontbijt ook direct een lunchpakket moest maken. Bolletjes smeren, pakjes drinken erbij en voor wie dat wilde een klein chocolaatje. Vanaf 12.00 uur gingen de bootgroepen naar de fietsverhuur om hun fiets op te halen.



Na een korte uitleg en het in ontvangst nemen van de plattegrond en routebeschrijving kon de rit beginnen. Op vier locaties verdeeld over Terschelling voerden de leerlingen opdrachten uit en maakten selfies met de docenten die daarbij stonden. Er moesten knopen worden gelegd, een zandkasteel gebouwd, de Max Geheugentrainer gespeeld en een gedicht over de zeilreis worden gemaakt. Eenmaal terug was iedereen weer vrij.

Omdat het de laatste avond was, kreeg iedereen bij het avondeten een ijsje aangeboden. Behalve op de Emmalis, al hoeven we met de leerlingen van die boot absoluut geen medelijden te hebben. Hun schipper (Han) had aangeboden voor te koken en bewees daarmee niet alleen goed te kunnen varen maar ook voortreffelijk te kunnen koken.

Terwijl dit verslag wordt geschreven, valt de avond over Terschelling. Helaas is het onze laatste avond en dus zal deze feestelijk worden afgesloten. Zometeen vertrekken we naar het Groene Strand voor een leuke spelactiviteit. Daarna kunnen degenen die dat willen het dorp in om een feestje te vieren.

Morgenochtend pakken wij onze tassen en gooien we de trossen los voor de terugtocht naar Harlingen.

